

In een talkshow op tv beweerde onlangs iemand dat de koran, maar ook de Bijbel oproept tot haat en geweld. Over dit onderwerp heeft deze persoon zelfs een boek geschreven. Wanneer je geen kennis hebt van Gods Woord, dan lijkt het inderdaad dat de Bijbel oproept tot geweld. Als je de Bijbel echter beter leert kennen, dan kom je erachter dat het tegendeel waar is.

Zo wordt onderstaande tekst in verband gebracht met het oproepen tot geweld:

***Mattheüs 10:34***

*Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde;  
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.*

Je zou hier inderdaad kunnen denken dat Jezus een oproep doet tot geweld. Maar wanneer je verder leest in de Bijbel dan kom je erachter wat er met het zwaard bedoeld wordt:

***Openbaring 1:16***

*En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.*

***Hebreeën 4:12***

*Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schijft overleggingen en gedachten des harten;*

Wanneer Jezus in verband wordt gebracht met een zwaard, dan is dit altijd een beeld van het woord van God dat uit Zijn mond komt. En het woord van God is de Bijbel.

Ook wordt beweerd dat de Bijbel oproept tot haat. Onderstaande tekst zou daar een bewijs van zijn:

***Lukas 14:26***

*Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.*

De volgende teksten laten ons echter heel wat anders zien:

***1 Johannes 2:11***

*maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis.*

***1 Johannes 4:20***

*Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar;*

Je ziet dat deze twee teksten het stuk uit Lukas volledig tegenspreken. Hoe kan dit? Het zit hem in de interpretatie van het woord 'haten'. Dit kan betekenen dat men een afschuw heeft van iemand, zoal wij het woord kennen in het Nederlands. In het Hebreeuws kent men echter meerdere betekenissen voor het woord haten. Het kan dezelfde betekenis hebben als hierboven besproken is, maar het woord 'haten' betekent ook 'achterstellen' of 'op de 2<sup>e</sup> plaats stellen'. In de eerste tekst (Lukas 14:26) geldt deze betekenis voor het woord haten. Wanneer we onze familie boven Jezus stellen, dan kunnen we geen discipel van Hem zijn. Velen zouden immers niet gedoopt zijn als zij hun familie boven Jezus hadden gesteld.

Je ziet dat de woorden 'haat' en 'zwaard' in de Bijbel heel iets anders betekenen. In de Bijbel lees je nergens van Jezus dat hij oproept tot haat of geweld. Integendeel zelfs. Als er in het nieuwe testament wordt gesproken over geweld, dan is dit altijd geweld tégen christenen.

In de Bijbel zegt Jezus iets wat de wereld beslist moet weten:

***Johannes 14:31***

*maar de wereld moet weten, dat Ik ( Jezus) de Vader liefheb en zo doe,  
als Mij de Vader geboden heeft.*

Jezus heeft die liefde van de Vader gekend, die grote liefde God voor de mens. Uit liefde voor de Vader die de wereld zo lief heeft , is Jezus aan het kruis gegaan.

Hier is geen sprake van moeten, hier is sprake van uit liefde gehoorzaam willen zijn.

En dit, zegt Jezus, moet de hele wereld weten.

Hierover kunt contact met ons opnemen.